

Gebedskalender

VakantieBijbelWeek 2022



Bid jij mee?

Alles andersom

Alles andersom. Dat gaan we tijdens de VakantieBijbelWeek leren van Jezus. De Heere Jezus staat dit jaar centraal op de VakantieBijbelWeek. Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept om zich om te keren van verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt. Hij is Degene die 'alles andersom' maakt.

Het doel van de VakantieBijbelWeek is dat de kinderen Jezus leren kennen en ontdekken waar Hij vandaan komt, wie Hij is en wat Hij doet. De kinderen ontdekken dat Jezus totaal anders is, dat in Zijn leven 'Alles andersom' gaat, maar dat dit bij het reddingsplan van God met mensen hoort.

Wij denken aan de hand van de dagthema's in de week voor de VakantieBijbelWeek al na over Jezus. Waarin is Jezus anders en wat moet er veranderen in ons leven?

We leren de kinderen dan ook de volgende tekst aan:

Markus 10: 43b en 45 Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn leven te geven voor velen.

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat Jezus totaal anders is en dat wij ook moeten veranderen. Zo mogen wij ook gaan dienen op de VakantieBijbelWeek, omdat Jezus ons diende, ja zelfs Zijn leven gaf.

Een gezegende voorbereiding en Gods zegen tijdens de VakantieBijbelWeek toegewenst!

Maandag 8 augustus



Dit kind is Koning

Lezen: Lukas 1: 26-38

Lukas 1: 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Alles andersom. Bij Jezus gaat alles andersom. Dat begint al voor Zijn geboorte. Maria is een jonge vrouw, verloofd en ze ziet uit naar de bruiloft. Wat een heerlijke tijd! Dan ineens verschijnt daar de engel en verandert alles in haar leven. Ze zal zwanger worden. Nee, niet van een man, maar de Heilige Geest zal haar bevruchten.

Normaal gesproken word je geboren als een kleine baby. Maar van Jezus wordt meteen al gezegd dat Hij groot zal zijn en de Zoon van de Allerhoogste. Hij zal zelfs Koning zijn tot in eeuwigheid. Hij wordt niet als prins geboren, maar als Koning. Dat is bijzonder. Ja, het is wel een klein baby'tje. Toch beseffen de wijzen uit het Oosten dat Hij de Koning is.

Hij zal ook de Heilige zijn. Hij is echt zonder zonde. Elk kind zie je wel zondigen. Maar Jezus is en blijft zonder zonde. Hij is gekomen om onze zonden weg te nemen (1 Johannes 3:5).

Maria gelooft de mooie boodschap meteen. Zij geeft zich over aan God. Ze beseft dat ze Gods dienaress is en moet doen wat Hij van haar vraagt. Want ook Jezus zal komen om te dienen en Zijn leven te geven voor velen. Wij krijgen ook de boodschap te horen dat Jezus naar de aarde kwam om onze straf te dragen. Geloven wij dat ook meteen en geven wij ons ook over aan God?

Alles andersom

Wat gaat in deze geschiedenis totaal andersom bij Maria?

Hoe is Jezus totaal anders dan mensen?

- Dank dat Jezus uit die heerlijke hemel naar de aarde wilde komen om onze Zaligmaker te zijn.
- Dank dat we weer VakantieBijbelWeek kunnen houden.
- Belijd dat je niet altijd meteen Gods Woord aanneemt en doet wat Hij zegt.
- Bid dat er velen tot geloof zullen komen en zich zullen overgeven aan God.

Dinsdag 9 augustus



Dit kind is Koning

Lezen: Lukas 23:33-43

Lukas 23: 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.

Gisteren lazen we dat tegen Maria werd gezegd dat haar Kind Koning zal zijn. Maar Hij is in een stal geboren. Zijn wieg was een voerbak. Is Hij wel een Koning?

Als je bedenkt hoe Jezus sterft, dan zie je er toch niets van. Hij is gevangen genomen. Hij is gezeseld en geslagen. Hij wordt bespot en bespuugd. En daar hangt Hij nu naakt en vastgenageld aan het kruis. Is Hij echt een Koning? Ja, dat staat wel op het kruis geschreven: Dit is de Koning van de Joden.

Maar waarom verlost Hij Zichzelf dan niet? Een misdadiger naast Hem begint ermee te spotten. 'Nou, verlos uzelf en ons dan. Laat maar zien dat U Koning bent...!'

De andere misdadiger beseft wel dat hij naast de Koning hangt. Want hij bidt: 'Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.' En wat een wonder. Jezus heeft hem liefgehad. Hij heeft zijn zonden afgewassen in Zijn bloed. De misdadiger mag vanaf dat moment in Gods Koninkrijk zijn. Zo laat Jezus zien dat Hij Koning en Overwinnaar is. Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. (Openbaring 11:17).

Alles andersom

Als je Jezus vergelijkt met een aardse koning, wat is dan allemaal anders?

- Dank dat Jezus de Koning is en Overwinnaar van de zonde, de dood en de duivel.
- Belijd dat je regelmatig Jezus niet als Koning van je leven erkent, maar andere dingen belangrijker vindt.
- Bid dat velen Jezus als Koning erkennen en eren in hun leven.

Woensdag 10 augustus

Zoeken en vragen stellen

Lezen: Lukas 11: 5-13



Lukas 11: 9+10 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.

Heb jij je kinderen weleens een steen te eten gegeven? Natuurlijk niet, die geef je brood of iets lekkers. En als een kind op de VakantieBijbelWeek om de lijm vraagt, dan geef je dat aan. Anders kan hij niet verder knutselen. Soms moeten ze het wel drie keer vragen. Je hebt het niet gehoord of je bent net ergens anders mee bezig. Maar natuurlijk wil je helpen.

En God wil dat nog veel meer. Hij belooft: Als je Mij zoekt, zul je Mij vinden. Als je God bidt, dus vragen stelt, zal je antwoord krijgen.

Ja, zeg je misschien wel, ik bid zoveel, maar ik krijg het niet. Dat kan. Misschien besef je het wel niet, maar bid je om stenen in plaats van brood. God belooft dat Hij brood zal geven. En Jezus is het Brood des levens. In dit Bijbelgedeelte zegt Hij dat Hij de Heilige Geest zal geven aan hen die tot Hem bidden. Dat zijn belangrijke dingen die Hij echt wil geven.

We zijn altijd welkom bij de Heere. Hij zal ons niet wegsturen. God staat altijd klaar om ons aan te horen. En verhoort Hij niet meteen? Blijf volhouden! Blijf bidden! Net zolang tot Hij antwoord geeft. 'Want alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden' (Johannes 16:23b+24b).

Alles andersom

Voor welke dingen bid jij? Hoe bid jij? Moet er wat veranderen?

- Dank dat God belooft dat Hij Zich laat vinden als je Hem zoekt en dat Hij de Heilige Geest zal geven als je erom vraagt.
- Belijd dat je vaak wilt dat God jouw plan doet in plaats van dat je bidt: 'Uw wil geschiede'.
- Bid dat de kinderen Jezus gaan zoeken en Hem dus zullen vinden.

Donderdag 11 augustus

Zoeken en vragen stellen

Lezen: Lukas 12: 22-34



Lukas 12: 31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Wat kunnen we soms druk zijn. Nog even dit regelen. En, oh ja, dat moet ook nog even gedaan worden. Voor thuis, voor het werk of voor de VakantieBijbelWeek. Maar Jezus zegt: Doe nu eens alles anders. Wees niet bezorgd! Maak je niet zo druk! Wees ook anders dan de wereld. Want je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt. Hij zal voor je zorgen. Vertrouw Hem maar!

Kijk eens naar de lelies. Wat zijn ze schitterend! En ze hoeven er niets voor te doen. Kijk eens naar de raven. Zij hebben ook elke dag genoeg te eten. Zo zal God ook voor jou zorgen als je Hem eerst zoekt.

Maar wat zoeken we vaak als eerste? Waar zijn we druk mee? Neem deze week rustig de tijd om God te zoeken. Dat zal veel meer zegen geven dan al onze inspanningen. En dan mogen we er ook op vertrouwen dat God ons zal geven wat we nodig hebben. Dan hoeven we niet bang te zijn. Maar dan mogen we zeker weten dat we bij Gods Koninkrijk mogen horen.

Jezus ging ook naar de tempel om met de dingen van Gods Koninkrijk bezig te zijn. Zo moeten ook wij plekken opzoeken om over God te horen en over God te lezen. Dan zullen wij Zijn zegen ontvangen.

Alles andersom

Waar ben jij bezorgd over? Past dat bij de boodschap van dit Bijbelgedeelte of moet dat anders?

- Dank God dat je je niet druk hoeft te maken, maar mag weten dat Hij als een Vader voor je wil zorgen.
- Belijd dat je vaak zo druk bent dat je vergeet om eerst het Koninkrijk van God te zoeken.
- Bid dat deze VakantieBijbelWeek het Koninkrijk van God uitgebreid zal worden en er velen tot geloof komen.

Vrijdag 12 augustus

Eerst vergeving

Lezen: Lukas 7: 36-50



Lukas 7: 48 En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.

Wat is er een groot verschil tussen Simon en de zondares. Ze doen alles totaal anders zoals je kunt lezen in vers 44 tot 46. Simon gaf geen water om Jezus' voeten te wassen. Maar zij heeft Jezus' voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Simon gaf Jezus geen kus, maar zij heeft niet opgehouden Jezus' voeten te kussen. Simon heeft Jezus' hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Jezus' voeten met zalf gezalfd.

Alles ging ook anders dan Simon dacht. Want als Jezus een profeet was, dan zou Hij toch niet willen dat een zondares Hem aanraakte? Maar Jezus wilde dat wel. Want Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is.

Iedereen die in Hem gelooft, zal zelfs vergeving van zonden ontvangen door Zijn Naam. Dan stroomt je hart toch over van liefde voor Hem. Want Jezus is gekomen om de straf te dragen en ons vergeving te geven. Die mooie boodschap mogen wij op de VakantieBijbelWeek doorgeven. Jezus is gekomen om te dienen. Ook deze zondares wilde Jezus' dienares zijn.

Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Lukas schrijft dit om zijn lezers na te laten denken over de vraag Wie Jezus is en wat dat voor hen inhoudt. Wat houdt dat voor jou in?

Alles andersom

Wat gaat bij Simon totaal anders dan bij de zondares?

- Dank voor de voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek die al gedaan zijn.
- Belijd dat je niet altijd klaar staat om God te dienen en Hem liefde te betonen.
- Bid dat er velen tot geloof mogen komen en vergeving van zonden ontvangen.

Zaterdag 13 augustus

Eerst vergeving

Lezen: Lukas 24: 36-49



Lukas 24:47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

Voordat Jezus opvaart naar de hemel, geeft Hij de discipelen een opdracht. Predik bekering en vergeving van zonden aan alle volken! Alles moet anders worden in het leven van alle mensen. De mensen moeten zich bekeren. Ze moeten naar God en Zijn Woord gaan luisteren. Zij moeten de zonden uit hun leven wegdoen.

Maar Jezus zei ook: 'Vertel ook dat er door Mij vergeving is.' Ja, want doordat Jezus heeft geleden, is gekruisigd, maar ook is opgestaan, heeft Hij de zonden vergeven van iedereen die in Hem gelooft.

Zo mochten de discipelen beginnen in Jeruzalem. Wij mogen het gaan doorvertellen in onze woonplaats. En wel aan alle volken. Bedenk wie Jezus dan bedoelt in jouw woonplaats. Zoek bewust mensen op die je gewoonlijk niet spreekt. Ook zij moeten de oproep van bekering en de belofte van vergeving horen. Want deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om bekering te geven en vergeving van zonden. (Handelingen 5:31).

Verwacht biddend de kracht van God om te kunnen getuigen. God wil je bekleden met Zijn kracht uit de hoogte. Dat heeft Hij beloofd. Laat je eerst vullen door de Heilige Geest en draag het dan pas uit!

Alles andersom

Wat gaat er allemaal andersom bij bekering en vergeving?
Hoe ervaar je dat in je eigen leven?

- Dank dat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis en weer is opgestaan om ons bekering en vergeving te schenken.
- Belijd je angst en twijfel om te evangeliseren.
- Bid dat we als medewerkers Gods Evangelie aan alle mensen door willen geven.

Zondag 14 augustus



Jij telt mee!

Lezen: Lezen: Mattheus 21: 11-17

Mattheus 21: 16 en (de overpriesters en schriftgeleerden) zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?

Hoor de kinderen eens roepen: Hosanna, de Zoon van David! Zij jubelen het uit. Zij loven en prijzen God. En zij roepen het uit: 'Breng verlossing!'. Maar zie die mannen eens. Wat kijken ze boos! 'Hoort U wel wat ze zeggen?' zeggen ze verontwaardigd tegen Jezus. 'Laat ze hun mond houden'.

Wordt Jezus ook boos? Niet op de kinderen, wel op die mannen. 'Hebben jullie nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?' Jezus wil niet dat ze verhinderen dat de kinderen God eren. Op elke leeftijd kun je God prijzen, hoe jong je ook bent.

Kinderen tellen echt mee bij Jezus. Ja, want ze loven en prijzen God. Misschien anders dan jezelf zou doen. Maar sta ze niet in de weg. Laat hen God eren! Want dat heeft God zelf in hen gelegd. Prijs samen met de kinderen tijdens deze VakantieBijbelWeek God: Hosanna, de Zoon van David! En bid samen met de kinderen: 'Breng verlossing!'. Want Jezus is de Messias, de Redder Die komen zou.

Alles andersom

Bij Jezus tellen de kinderen wel mee. Hoe laat jij dat zien tijdens de VakantieBijbelWeek?

- Dank dat God ons een stem en muziek gegeven heeft om Hem te loven.
- Belijd dat je soms mensen in de weg staat om God te eren.
- Bid dat we alle kinderen veel liefde zullen geven.
- Bid voor de muzikanten, opdat we samen met de kinderen God mogen loven en prijzen

Maandag 15 augustus



Jij telt mee!

Lezen: Markus 9: 30-37

Markus 9: 36+37 En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.

Alle kinderen tellen mee op de VakantieBijbelWeek. Kinderen zijn echt belangrijk voor God. Dat mogen wij op de VakantieBijbelWeek laten zien. Want als we de kinderen ontvangen in Jezus' Naam, is Jezus er ook bij. En niet alleen Jezus, maar ook God is dan aanwezig op de VakantieBijbelWeek.

Maar kijk eens goed in dit Bijbelgedeelte wanneer Jezus dit zei. De discipelen waren aan het ruzie maken wie van hen de belangrijkste was. Jezus ging er even rustig voor zitten om Zijn discipelen onderwijs te geven en zei: 'Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen' (Vergelijkbaar met de weettekst Markus 10:43b+45). Dienen betekent dat we moeten omzien naar de kleinen en zwakken en hen moeten accepteren in Jezus' Naam. Nederigheid, geloof en liefde is heel belangrijk in Zijn Koninkrijk.

De discipelen willen belangrijk zijn, maar Jezus toont hen dat ze bereid moeten zijn eenvoudige, vaak onopvallende taken op zich te nemen. Ze moeten zorg willen dragen voor wie in de wereld niet in aanzien zijn. Als je in gehoorzaamheid aan Christus voor de kinderen zorgt, zal God en Jezus met je zijn!

Alles andersom

Het gaat er niet om om de belangrijkste te zijn, maar om te dienen. Vind je dat lastig? Hoe kun je een meer dienende houding krijgen?

- Dank dat God omziet naar de kinderen en belooft bij ons te zijn als wij de kinderen ontvangen in Jezus Naam.
- Belijd je trots en eigenbelang en bid om een dienend leven.
- Bid dat kinderen zich op de VakantieBijbelWeek en bij God welkom voelen.
- Bid voor een gezegende toerustingsavond.

Dinsdag 16 augustus: dag 1 Dit Kind is Koning



Lezen: Mattheus 2:1-12

Onderwerp

God stuurt Zijn Zoon op een gewone, maar daardoor juist hele bijzondere, manier naar ons toe! Jezus wordt, net als elk ander mens op aarde, als baby geboren. De wijzen zoeken een Koning, maar vinden een kind. Toch blijkt juist dit kind een grote Koning te zijn!

Bijbelgedeelte

De wijzen gaan op zoek naar een kind dat volgens hun berichten bijzonder moet zijn. Ze hebben het opgezocht in hun boeken en ze hebben het gezien in de sterren. De verwachtingen die zij hebben van een koning, zorgt ervoor dat zij eerst op de verkeerde plek zoeken. Ze zoeken het Kind bij Herodes en zijn wijze mannen, maar daar is de nieuwe Koning niet te vinden. Als ze de ster volgen, komen ze bij het huis van Jezus en Zijn ouders terecht. In deze eenvoudige omgeving brengen ze het Kind hun schatten en aanbidden ze Hem.

Alles andersom

God stuurt Zijn Zoon naar de aarde, door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dat is heel bijzonder en anders dan jij en ik hadden verwacht. Als er een koningskind geboren wordt, verwacht je een paleis met een hoop pracht en praal. Jezus wordt geboren in een dierenverblijf en groeit op in een eenvoudig huis, bij gewone mensen. Maar juist dit Kind blijkt een grote Koning te zijn. De Redder van mensen.

Daglogo: Schatkisten en geschenken (goud, wierook en mirre)

Een 'gewoon' kind, krijgt van wijze/belangrijke mannen grote geschenken. Dat verwacht je niet! Maar dit Kind blijkt een grote Koning te zijn! Daarom knielen de wijze mannen neer en eren/aanbidden Hem.

Voor de kinderen

God stuurt Zijn Zoon Jezus naar de aarde door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dit Kind blijkt een grote Koning te zijn en de Redder van mensen.

► **Een gewone baby, blijkt een grote Koning te zijn. Zo groot dat wijze mannen Hem kostbare cadeaus geven, voor Hem knielen en Hem eren/aanbidden.**

- Dank dat we vandaag weer VakantieBijbelWeek mogen houden.
- Bid dat er veel kinderen vandaag naar de VakantieBijbelWeek zullen komen. Juist ook kinderen die nog ver van God zijn.
- Bid dat er velen deze Koning zullen aanbidden.

Woensdag 17 augustus: dag 2 Zoeken en vragen stellen

Lezen: Lukas 2: 41-52



Onderwerp

Jezus is, net als jij en ik, een kind geweest. Maar Hij is ook totaal anders dan wij, omdat God Zijn Vader is. Hij komt op aarde om het plan van Zijn Vader uit te voeren.

Bijbelgedeelte

Als Jezus meegaat met Zijn ouders naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, raken Zijn ouders Hem kwijt. Ze vinden Hem in de tempel, waar Hij luistert naar de leraars. Hij stelt vragen en in de loop van het gesprek raken de omstanders onder de indruk van Zijn wijsheid. Jezus zoekt Zijn Vader en maakt hiermee een keuze. Hiervoor komt Hij op aarde: gezonden door God om Zijn plannen te volbrengen. Als kind is Jezus al bezig met alles over God. Als Zijn ouders Hem vinden, zegt Hij ook tegen hen dat Hij met Zijn Vader bezig moet zijn. Hij gaat met hen mee terug naar huis.

Alles andersom

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat Jezus kind is, net als jij en ik, maar dat Hij tóch totaal anders is! Zijn wijsheid valt op bij de omstanders. Zijn Vader is God en daarom wil Hij op de plek zijn waar Hij God kan vinden. Dat is in de tempel, het huis van God, en ook in de boeken die gaan over God. Hij verdiept zich hierin omdat Hij dicht bij God wil zijn. Wij mogen leren van de vragen die Jezus stelt en ook op zoek gaan naar God.

Daglogo: Tempel en boekrol

Jezus is in de tempel, waar Hij luistert en vragen stelt aan de leraren. Hier kan Hij meer leren over God Zijn Vader.

Voor de kinderen

Maak een keuze om je te verdiepen in God en in Zijn woorden. Zoek plekken op waar het over God gaat. Daar mag je al als kind mee bezig zijn, net als Jezus.

► **Zoek plekken op waar het over God gaat, luister goed, stel vragen en leer steeds meer over Wie God is.**

- Dank dat we samen kunnen komen en in de Bijbel kunnen lezen om meer over God te leren.
- Belijd dat je niet altijd God zoekt en Hem de eerste plaats geeft in je leven.
- Bid dat de kinderen vragen zullen stellen en op zoek gaan naar God.
- Bid om wijsheid om vragen van de kinderen te kunnen beantwoorden.

Donderdag 18 augustus: dag 3 Eerst vergeving



Lezen: Markus 2:1-12

Onderwerp

Jezus laat zien waar Hij voor gekomen is naar de aarde: om mensen te vergeven zodat ze bij God mogen horen.

Bijbelgedeelte

Jezus is volwassen geworden en laat horen en zien dat God Zijn Vader is. Hij vertelt de mensen wie God is en laat dit ook zien door mensen beter te maken. Daardoor komen er steeds meer mensen naar Jezus toe. Het huis, waar Jezus is, is zo vol dat er niemand meer bij kan. Vier mannen vinden een oplossing voor dit probleem: ze laten hun zieke/verlamde vriend gewoon door het dak naar beneden zakken, totdat Hij voor Jezus op de grond belandt. Jezus ziet dat het geloof van de mannen in Hem heel erg groot is en vergeeft de zonden van de verlamde man. Hij laat zien dat Hij gekomen is om allereerst zonden te vergeven! Daarna maakt Hij de man ook beter.

Alles andersom

De vier mannen nemen een vreemde route naar Jezus. Niet door de deur, maar door het dak. Ze helpen elkaar en ze geloven samen in de macht van Jezus. In de eerste plaats hopen zij dat Jezus hun vriend beter maakt, zodat hij kan lopen. Dat zouden wij ook verwachten! Maar, het is andersom: eerst vergeving, dan pas genezing. Jezus laat zien dat vergeving van zonden het allerbelangrijkste is. Want dat is Zijn doel op aarde: vergeving geven aan iedereen die in Hem gelooft, zodat je rein voor God kunt verschijnen/komen.

Daglogo: Ligmat met man erin

Jezus ziet het geloof en het vertrouwen dat de mannen hebben in Hem. Zij geloven in Hem als de Redder van mensen. Vanwege hun geloof, geeft Hij de verlamde man vergeving én genezing.

Voor de kinderen

Het belangrijkste dat je van Jezus kunt krijgen is vergeving van alle zonden/foute dingen die jij doet. Geloof en vertrouw daarom op Jezus alleen.

► Jezus geeft vergeving zodat je bij God kunt komen.

- Dank God omdat Hij vergeving wil schenken aan een ieder die in Hem gelooft.
- Belijd dat je vaak genezing belangrijker vindt dan vergeving.
- Bid dat velen elkaar als vrienden bij Jezus zullen brengen.

Vrijdag 19 augustus: dag 4 Jij telt mee!



Lezen: Markus 10:13-16

Onderwerp

Misschien denk je wel dat je van alles moet doen om bij Jezus te horen? Maar Jezus zegt in dit Bijbelverhaal maar één ding tegen de kinderen: 'Kom maar gewoon bij Mij'. Jezus houdt van jou, jij hoort helemaal bij Hem.

Bijbelgedeelte

De vrienden van Jezus denken dat Jezus geen tijd heeft voor kinderen. Ze denken dat Jezus veel belangrijkere dingen te doen heeft. Maar Jezus laat zien dat Hij juist voor kinderen gekomen is. Hij neemt tijd voor ze en Hij zegent hen. Jezus wil een relatie met mensen, groot en klein, omdat Hij iedereen belangrijk vindt. Voor Hem tel je, hoe jong je ook bent, al helemaal mee.

Alles andersom

In de tijd van Jezus waren kinderen niet zo belangrijk. Daarom dachten de vrienden van Jezus en de omstanders dat er geen ruimte was voor de kinderen. Jezus laat zien dat het anders is. Hij zet kinderen in het midden en laat duidelijk merken dat zij nú al, hoe jong ze ook zijn, bij God mogen horen. Hij zegt zelfs dat volwassenen van kinderen kunnen leren: 'Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind...'. Dit is in die tijd, maar ook in onze tijd, een andersom gedachte. Laat kinderen op de VBW merken dat zij nú al belangrijk zijn voor Jezus en er helemaal bij horen!

Daglogo: Kinderen in het midden van een hart

Je mag onthouden dat je voor Jezus nu al meetelt en belangrijk bent. Je hoeft niet eerst groot te worden of volwassen om in Jezus te geloven. Je mag Hem nu al zoeken want Hij houdt van jou.

► **Jezus houdt van kinderen en wil heel graag dat jij bij Hem komt. Daar hoef je niet eerst volwassen voor te worden én van alles voor te doen.**

- Dank dat bij God iedereen meetelt en juist ook kinderen erbij horen.
- Belijd dat het weleens gebeurt dat je mensen bij Jezus vandaan houdt in plaats van dat je hen omarmt en bij Jezus brengt.
- Bid dat je voldoende oog en oor mag hebben voor alle kinderen.
- Bid dat de kinderen zich welkom zullen voelen bij God.

Zaterdag 20 augustus:

Jezus lééft!

Lezen: Johannes 20:11-18



Onderwerp

Jezus doet iets wat niemand kan: Hij sterft en staat op uit de dood. Dit is het plan van God. Hiermee zet God alles andersom. Jezus is de Redder van mensen. Dit is hét centrum van ons christelijk geloof. Paulus zegt zelf: 'zonder opstanding is ons geloof zonder inhoud' (1 Korinthe 15:14).

Bijbelgedeelte

Met dit Bijbelgedeelte worden alle andere dagen aan elkaar verbonden tot één verhaal. Want: hier gaat het om! Dit is het doel van Jezus' komst naar de aarde. Dit is het plan van God. Men wilde Jezus doden, zodat ze van Hem af waren, maar Hij overwon de dood. En juist door Zijn dood, heeft Jezus de zonden overwonnen en is het een feit dat Hij leeft!

Alles andersom

God zet alles andersom door Jezus' opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is waarom Jezus op de aarde kwam als kleine baby, waarom Hij Kind geweest is en opgegroeid is net als alle andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij God horen.

Daglogo: Leeg graf met een kroon

Jezus is overwinnaar van de dood. Hij is opgestaan, dat is een feit! Door Jezus kunnen we vergeving krijgen en bij God horen.

- Dank dat we deze week VakantieBijbelWeek konden houden en het Evangelie door konden vertellen.
- Belijd dat je vaak de dag niet begint met het besef dat Jezus is opgestaan en dat Hij leeft.
- Bid dat er vele buitenkerkelijken naar de kerk zullen komen en voor een rijke zegen tijdens de dienst.
- Bid dat de kinderen geloven dat Jezus leeft en dat ook weer door zullen vertellen.

Zondag 21 augustus

Jezus leeft!

Lezen: Johannes 20: 24-31



Johannes 20: 29+30 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven... Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Jezus leeft! Hij is opgestaan! Hopelijk mag jij dat ook weten en kun je net als Thomas belijden: Mijn Heere en mijn God. Thomas mocht Jezus met zijn eigen ogen zien en zelfs voelen. Maar wij hebben het hele woord van God. Daarom staat dit opgeschreven in de Bijbel. Want God wil dat jij gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Want als je in Hem gelooft, heb jij ook het eeuwige leven. Dat geloof geeft zo'n onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

En nu stuurt Jezus Zijn discipelen en ook ons de wereld in. Wij moeten getuigen wat we gehoord en gezien hebben. Daarom is dit allemaal in de Bijbel opgeschreven. Dan kunnen we het doorvertellen. Opdat er nog velen zullen geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Want iedereen die dat gelooft, heeft het leven in Zijn Naam. Dus Jezus leeft en wij met Hem!

Alles andersom

Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Maar hoe kunnen mensen geloven als ze het niet horen? Dus vertel het door!

- Dank dat we deze week weer uit de Bijbel mochten vertellen opdat er velen zullen geloven en het leven hebben in Zijn Naam.
- Belijd dat je vaak weinig vrijmoedigheid hebt om Gods Woord door te vertellen en anderen te bewegen tot het geloof.
- Bid dat er velen tot geloof zullen komen en niet zullen twifelen of in ongeloof blijven leven.

Wij willen u/jou bedanken voor het meebidden voor de VakantieBijbelWeek. Kijk om je heen of je hen verder kunt helpen om God (steeds beter) te leren kennen.