

thee zin heeft in een praatje of het leuk vindt om een spelletje met elkaar te doen. Loop gerust eens binnen.

■ ACTIVITEITEN

U bent van harte welkom om één of meerdere activiteiten die in onze gemeente worden gehouden te volgen.

Hierbij een aantal van activiteiten,

- Alphacursus
- Catechisatie
- Ouderencontactmiddag
- Mannenvereniging Paulus
- Vrouwengesprekskring
- Bijbelkring
- Gebedsgroep
- Zangvereniging, Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna

Voor meer informatie over deze activiteiten en meer verwijzen we naar de website, www.hervormdlienden.nl

Alphacursus

Is een cursus waarin op een ontspannen manier het christelijk geloof wordt ontdekt.

De Vakantie Bijbel Week

Ieder jaar wordt aan het eind van de zomervakantie voor kinderen, jongeren en volwassenen een feestelijke Vakantie Bijbelweek (VBW) georganiseerd.

De grote rommelmarkt

De meest uiteenlopende spullen zullen er op de derde zaterdag in september te koop worden aangeboden op de grote rommelmarkt die om de hervormde kerk wordt gehouden. Er wordt antiek per opbod verkocht. Er zijn rondleidingen door de kerk. En ook voor de jeugd is er genoeg te doen.

De opbrengst van de markt is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

■ JEUGDWERK

De hervormde gemeente van Lienden is gezegend met veel kinderen en tieners. We hebben een omvangrijk jeugdwerk. Voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met jongeren van 20 jaar en ouder zijn er clubs en verenigingen zoals,

- *Kinderkoor Immanuel*, voor kinderen vanaf groep 2
- *Kinderclub Xieje*, voor kinderen uit groep 1 t/m 4
- *Jongens- en meisjesclub*, voor kinderen uit groep 5 t/m 8
- *Tienerclubs*, voor tieners van 12 t/m 16
- *Jeugdewent*, voor jongeren van 16 jaar en ouder
- *Open jeugdwerk Kompas*, jeugd vanaf het voortgezet onderwijs

Voor meer informatie over hoe het jeugdwerk wordt georganiseerd, verwijzen we naar de website.



■ HEEFT U VRAGEN?

Kijk eens op de website www.hervormdlienden.nl of stuur een mail naar info@hervormdlienden.nl

■ BEZOEKADRES

Hervormde Gemeente Lienden
Papestraat 1
4033 ED Lienden

■ KERKDIENT

Zondag om 10.00 uur en
om 18.30 uur

WWW.HERVORMDLIENDEN.NL

Welkom, IN DE HERVORMDE GEMEENTE VAN LIENDEN...



WWW.HERVORMDLIENDEN.NL



Toren van de Maagd Maria.

Van harte welkom in de Hervormde Gemeente van Lienden...

We leven in een zondige en gebroken wereld. Gods liefde is echter zo groot dat Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld kwam om de straf te dragen die wij hebben verdiend. Door het geloof in Hem, geeft Hij kracht in ons leven en hebben we hoop op een nieuwe toekomst.

U bent van harte welkom in onze zondagse kerkdiensten om 10.00 uur en 18.30 uur of tijdens één van de andere activiteiten in onze gemeente. Alle activiteiten vinden plaats in of om de karakteristieke 'witte' kerk aan de Papestraat of in verenigingsgebouw 'de Open Deur', naast de kerk.

Voor meer informatie en activiteiten verwijzen we naar de website, www.hervormdlienden.nl



■ ALGEMENE INFORMATIE

Kerkgebouw

Ruime laatgotische dorpskerk, waarvan het driebeukige, pseudo-basilicale schip en het smalle en lagere, driesijdig gesloten koor door 16de eeuwse netgewelven overkluisd zijn. Aan de noordzijde van het koor een sacristie, overdekt door een kruisrib- en een stergewelf. Tot de inventaris der kerk behoren ondermeer: een preekstoel met koperen lezenaar, twee herenbanken, twee tekstborden en grafzerken, allemaal uit de 17e eeuw. Tegen de noordwand van het koor fragmenten van laat-gotische schilderingen; in het netgewelf van het koor laat-gotisch lofwerk.

Orgel

Het orgel in de Hervormde kerk van Lienden is in 1841 gebouwd door de

orgelmaker C.F.A. Naber uit Deventer. Wat het orgel als geheel betreft mag gezegd worden dat Lienden een waardevol orgel heeft met een mooie, romantische klankkleur.

Kerkdienst

Zondags wordt er een ochtend- en avonddienst gehouden, die ook via de website rechtstreeks of achteraf zijn te beluisteren. Voor een ieder die niet zelf naar de kerk kan komen en dit toch graag wil, rijdt er een '**kerkauto**'. Ter bevordering van de kerkgang is er tijdens de morgendienst **kinderoppas** voor de kleinste kinderen.

Inloopmorgen in 'De Open Deur'

De laatste donderdag van de maand, is er een inloop morgen in 'de Open Deur' van 9.30 tot 11.30 uur. Iedereen van jong tot oud is hier welkom. Voor wie onder het genot van een kopje koffie of



Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)